

תוכנית הטיול

יום 1 - תל-אביב - קילימנג'רו (עצירת ביניים באתיופיה)

ניפגש בנתב"ג בשעה 22:00 (המראה בשעה 1:00) ונעלה על טיסה אל עבר טנזניה המופלאה. את ההמתנה באדיס אבבה (כ 4 שעות) נעביר בכיף בלאונץ' במלל התעופה עם אוכל שתייה ו-WIFI ללא הגבלה. נפגוש את הצוות המקומי המקסים שלנו וניסע ל Ameg Lodge Moshi בעיירת מושי.

לאחר ארוחת צהריים נצא לביקור בחוות קפה שם נפגוש את זקני שבט הצ'אגה שיקבל אותנו בשירים וריקודים, נסייר בין מטעי בננות, מגנו וקפה ונכין קפה מפולים שנקטוף ונרקח בעצמנו. נחזור למקום האירוח שלנו לארוחת ערב ביתית.

לינה: Ameg Lodge Moshi

יום 2 - מושי - אימפקט ערך תרומה

בוקר טוב טנזניה! ביום הזה יתלווה אלינו צלם על מנת שנוכל להתמסר לאנשים, לילדים ולעצמינו.

מפגש ואירוח מרגש בביתן של משפחות מקומיות

לאחר ארוחת בוקר, נתחיל את יומנו השני - מפגש עם משפחות מקומיות המכניסות אותנו אל ביתם ולא פחות - אל ליבם. נכיר את אורח חייהם האתונטי ונחלוק איתם את הדברים שהבאנו איתנו מהבית.

אחת החוויות שתשאיר לכם רושם לשנים ארוכות.

ביקור בבית היתומים במושי

לאחר ארוחת צהריים ניסע לעבר בית היתומים במושי שם נפגוש ילדים מלאי שמחת חיים טהורה אשר בית היתומים הוא כל עולמם. מטרת הביקור היא סיוע ותרומה לילדים ולמקום: נכיר את ילד/י להם אנחנו מעניקות חסות (להסבר על פרויקט החסות ניתן לקרוא תחת הלשונית 'אתן מצטרפות-אנחנו תורמות'), נהנה ונשתעשע עם הילדים שיקבלו מילדנו בלונים, בועות סבון, חבל קפיצה ומשחקים שנביא איתנו מהארץ. נשמח עם הצוות והילדים שנרגשים לקראת כל אורח וכל דבר שנחלוק איתם.

לינה: Ameg Lodge Moshi

יום 3 - מפלי מטרוני - Materuni וביקור במערות שבט הצ'אגה

לאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר מרגלות הר הקילימנג'רו אל מפלי Materuni עוצרי הנשימה אשר מקורותיהם בקרחוני הקילימנג'רו הנופלים משן סלע בגובה 70 מטר מעלינו לתוך בריכה צלולה בלב ג'ונגל טרופי בין נופים ירוקים אשר בתוכו מתגורר שבט המטרוני.

נמשיך לסיור במערות שבט הצ'אגה אשר הסתתרו בהן בזמן המלחמה עם שבט המסאי.

לפני ארוחת הצהריים במסעדה מקומית אותנטית, נבקר בשער העלייה להר הגבוה ביותר באפריקה - הקילימנג'רו.

בערב - ערב צ'יל עם להקה אפריקאית מקומית שתקפיץ אותנו ותשתף אותנו במסיבת ריקודים עם שאר השכנים המקומיים.

לינה: Ameg Lodge Moshi

יום 4 - שוק מקומי (Maasi Market), מרכז מורשת התרבות של אפריקה (Cultural Heritage Centre) ושבט המסאי

אחרי ארוחת הבוקר נצא עם נהג ג'יפ הספארי שלנו לכיוון ארושה, העיר השלישית בגודלה בטנזניה. היא משלבת בין בניה חדשה ומודרנית לבניה אפריקנית אופיינית. נסייר במרכז מורשת תרבות אפריקה בו אפשר לראות פסלים וציורים אפריקנים כמו גם רהיטים מסורתיים, ספרות מקומית ועוד.

נמשיך לשוק מקומי, השוק המסאי המגוון במרכולתו. שוק עבודות יד ומזכרות בו ניתן למצוא את כל המזכרות וכל עבודות היד שאפשר לראות ברחבי טנזניה: השמיכות המסאיות המשובצות, סנדלים מסאים, תכשיטים עשויים חרוזים צבעוניים, מקלות מסאים ומזכרות רבות.

לאחר ארוחת צהריים נבקר את שבט המסאי, שבט של רועים, אחד מהשבטים הקדומים והעיקריים במזרח אפריקה אשר מתעקש לשמר את אורח החיים המסורתי ומנהגיו העתיקים המעניקים לו את צביונו המיוחד. ביקור בכפרי השבט חושף הצצה מרתקת ואותנטית אל תרבותם ואורח חייהם. רובה המוחלט של אוכלוסיית המסאים חיה עדיין בכפרים בבקתות בוץ וגללי פרה ללא כל תשתיות ומתקיימים מרעיית צאן וציד. המסאים שומרים על אורח חייהם המסורתי כפי עשו אבותיהם, אך הדבר הופך קשה יותר ויותר עקב חדירת תרבות המערב אשר הביאה עמה את התיעוש והטכנולוגיה העכשווית לאפריקה.

נגיע בערב לעיירה בשם קראטו שם נהנה מארוחת ערב ולינה ב Farm of Dreams Lodge

לינה: Lodge Farm Dreams - או דומה ברמתו

ספארי - כאן, השליט האמיתי הוא הטבע

במרחבים עוצרי הנשימה של טנזניה חיים ונוודים יותר משני מיליון בעלי חיים. עדרי ענק, חיות טרף, ג'ונגלים וסוואנות המשאירים מראות שקשה לשכוח וכל זאת ממרחק של מטרים ספורים בלבד. הפילים, הקרנפים, הג'ירפות, הגורילות, הגנואים, הזברות, ההיפופוטמים, התאואים, האריות, הלביאות, הנמרים, התנינים, הצבועים, הנשרים ועוד מגוון בעלי חיים מרהיבים, יהפכו להיות המארחים שלכם - בלי פילטרים וללא טשטוש אלא מנקודת המבט שלכם בלבד.

יום 5 - ספארי בשמורת טרנג'ירי - Tarangire National Park

נצא לנסיעת ספארי באחת השמורות היפות ביותר בטנזניה. נהר החוצה את השמורה השלישית בגודלה בטנזניה ומהווה מקור מים עיקרי לאחת האוכלוסיות הגדולות בעולם של פילי ענק היוצרים מחזה בלתי נשכח בעודם לוגמים ממי הנהר בין עצי הבאובב. נצפה בעושר של חיות פרא, עם עדריים של זברות, גנו, קודו יפה תואר, ראמים פראיים, בפאלו, ג'ירפות וקופים לצד טורפים כמו אריות, נמרים, קרקל וצ'יטות (אם יתמזל מזלנו, נצליח לצפות בהם מקרוב).

לינה: Lodge Farm Dreams - או דומה ברמתו

יום 6 - מכתש נגורונגורו - Ngorongoro Crater וביקור בשבט המסאי (Maasai village)

מכתש נגורונגורו הידוע גם בכינוי "הפלא השמיני של הבריאה", תהליך היווצרותו של בקריסתו של הר געש אשר היה אחיו הקטן של הקילימנג'רו. בשל מבנהו המיוחד הוא מהווה חממת גידול לעשרות אלפי יונקים גדולים ובינוניים ממש כמו בסרט פארק היורה רק שבמקום מתהלכים יונקים מציאותיים - אריות, נמרים, ברדלסים, גנו, זברות פילים ועוד. בין קירותיו התלולים של המכתש מתגוררים, זה לצד זה, שבטים מסורתיים, אוכלוסיית חיות בר מגוונת ואתרי טבע וארכיאולוגיה.

לינה: Lodge Farm Dreams - או דומה ברמתו

יום 7 - ספארי שבטים אנתרופולוגי מרתק! (דטוגה והדזאבה)

לאחר ארוחת בוקר נצא לכיוון **ימת אייסי שם נפגוש את בני שבט ההדזבה** המשתייכים לקבוצת שבטי הבושמנים של טנזניה. שבט זה שמר על מסורת הצייד והלקט במשך אלפי שנים ונחשב לאחד משבטי הציידים-לקטים היחידים שנותרו בעולם. במהלך המפגש המרתק נבקר במבני המגורים שלהם הנראים כמעין חושות עשויות מזרדים וענפים ונכיר את אורח חייהם הקדום. נמשיך ונבקר בשבט נוסף שחי באזור זה – **שבט הדטוגה** המתמחה מזה מאות בשנים בייצור ראשי חיצים ומתכות נוספות.

בשעות אחה"צ ניסע חזרה לכיוון העיר מושי קילימנג'רו לארוחת ערב ולינה.

לינה: Ameg Lodge Moshi - או דומה ברמתו.

יום 8 - ביקור בבית ספר מקומי וחזרה לישראל!

"הדרך לבית הספר ארוכה ומפותלת, אין כבישים בין הבתים ואין מדרכות, האדמה בוצית ומחליקה, הכביש הראשי במרחק מטר מבית הספר ובכל רגע יכול לרוץ ילד לכביש, אבל באורח פלא – זה לא קורה. הילדים שמחים ומאושרים, מזכירים לנו שילדים בעצם לא צריכים הרבה כדי להיות מאושרים".

היום יקבלו את פנינו צוות המורים והילדים הנרגשים של **בית הספר היסודי בשם Mnini Primary School**. נסייר ונבקר בכיתות הלימוד. נראה את דלות הכיתות, אך גם את מחויבות הצוות הדואג לילדים הרבה מעבר ללימודים. ילדינו יעבירו פעילות בכיתות ויזכו להכיר את התלמידים המקסימים, משתפי הפעולה והמכבדים כל אורח שמגיע לכיתתם.

לאחר ארוחת צוהריים נפרד מחברינו החדשים והמקסימים הטנזנים, התארגנות ויציאה לשדה תעופה בשעה 14:30 (המראה בשעה 17:35).

זמינות לכל שאלה, אסנת ומירב 050-2525195

*המסלול נתון לשינויים בהתאם למזג האוויר.